



Het lijden schreeuwt om een rationele verklaring
Rationalisatie 'helpt' de pijn draaglijker te maken

Voor een rationele verklaring heeft de christelijke levensvisie de slechtste papieren

Waarom laat een almachtig en goede God het lijden toe? (Theodicee)

Een theodicee is een argumentatie die een rechtvaardiging moet zijn voor een God die zowel volmaakt goed als almachtig is, terwijl er toch kwaad in de wereld bestaat

Christelijke visie op lijden

1. Het bestaan van een persoonlijke, wijze, oneindige en onnaspeurlijke God
 2. God is in Jezus Christus naar de aarde gekomen en lijdt met en voor ons door zichzelf op te offeren
 3. Door geloof in Jezus' liefdevolle offer zijn we zeker van onze verlossing
 4. Een lichamelijke opstanding uit de dood met het meest perfecte lichaam
 5. Al het 'kwaad' zal worden rechtgezet, zelfs worden gebruikt voor nog meer 'goed'
- 